

Uitgeverij Balans en Boekhandel De Tribune nodigen u met veel plezier uit voor de presentatie van

Ware grootheid, schamele kleinte

Twee eeuwen Nederland

Paul van der Steen



Een nogal willekeurig grondgebied met een al even willekeurige groep mensen binnen door buitenlandse mogendheden bepaalde grenzen. Dat was het Koninkrijk der Nederlanden in zijn eerste jaren. In twee eeuwen tijd kromp het grondgebied. Het aantal mensen groeide. Het volk leerde, ontdekte, bouwde, sloopte, luierde, liep, reed, voer, vloog, kookte, at, gaf, nam, dacht, herdacht, oordeelde, veroordeelde, vermoordde, won en verloor. De natie voelde zich onderling soms zeer verbonden en was dan weer hopeloos verdeeld.

Ware grootheid, schamele kleinte voert de lezer langs een uiteenlopende reeks momenten, bekende en onbekende personen en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de afgelopen tweehonderd jaar en probeert ondertussen de nationale geest te vangen.

Tijdens de presentatie zal L1-presentator Paul Versteegen auteur Paul van der Steen het vuur na aan de schenen leggen over dit bijzondere boek.

**De presentatie vindt plaats op 28 september a.s. in Boekhandel De Tribune
Kapoenstraat 8-10, Maastricht
Aanvang: 17.00 uur**

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.

Plien van Albada,
Uitgever

Uitgeverij Balans